

De Dorst van Maastricht



Extra informatie

Maastricht, Nederland
+31 (0)43-3506262



p.p.



Meer info nodig?

+31(0)43 3506262
info@groups-events.nl

Leer de dorst van de Maastrichtenaar kennen door de eeuwen heen. De dorst naar water, maar vooral natuurlijk naar wijn en bier!

Ontdek Maastricht aan de hand van een prachtige rondleiding doorspekt met intrigerende verhalen en anekdotes over de dorst van de Maastrichtenaar vanaf de Middeleeuwen tot het heden. Over de dorst naar water, dat nog tot in de 20e eeuw vervuild kon zijn en dodelijke ziektes als cholera kon veroorzaken. Maar vooral natuurlijk over de dorst naar bier en wijn. De vele brouwerijen, de eerste herbergen en de diverse cafés in de stad passeren tijdens de wandeling de revue. Uiteraard wordt hierbij een bezoek aan het oudste wijnhuis en het oudste café niet vergeten. De rondleiding eindigt bij stoombierbrouwerij de Keyzer van de familie Bosch. op deze unieke locatie werd tot 1970 bier gebrouwen. Na het proeven van een heerlijk speciaalbier volgt een gezellige rondleiding door de brouwerij. Ter afsluiting wordt een 2e speciaalbier geschonken, om uiteraard ook je eigen dorst te lessen!

Duur uitje: 3 uur

Prijs: vanaf € 21,00 p.p. Deze prijs is gebaseerd op een deelname van 10 personen. Echter te boeken vanaf elk gewenst aantal deelnemers (startprijs vanaf € 210,00).